

## Vraag het aan Morya



### Wapen je met de bloemen der liefde

“Stel je open voor mensen zonder onderscheid van ras of stand of religie, maar wees nooit tevreden met mensen die kwetsen. En toch, wanneer je je wapent met de bloemen der liefde, zal je de wonden kunnen verdragen die mensen slaan.

Ik wil dat nog eens benadrukken: kwetsende mensen zijn een realiteit, laat je niet ontgoochelen. Je moet gevoelig zijn als een bloem, maar je moet weten dat je veel krachtiger bent dan een bloem. Een bloem verwelkt en kan op korte tijd vergaan. Maar de bloem van jouw leven is eeuwig omdat ze ontstaat vanuit liefde en omdat ze liefde in zich draagt.

Je zal zien, wanneer je door grote moeilijkheden gaat, dat je toch een schittering in je kan dragen die geboren wordt uit liefde.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”  
(uit hoofdstuk 5: ‘De sleutel tot het geheim van deze wereld’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 352

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---